



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Έκδοση των μαθητών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκύδρας - Αριθ. Φύλλων 118 - Νοέμβριος 2024

Καλή Σχολική Χρονιά

με γέλια,
παιχνίδια,
γνώσεις
και
φίλους



που θα σε
συντροφεύουν
σε όλη σου
τη ζωή!!!



ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ...



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΚΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ
Διεύθυνση
2ο Δημοτικό
Σχολείο Σκύδρας
585 00 Σκύδρα
Τηλ. 23810 82789
2dimskydr@sch.gr

* Η «Επικοινωνία» θγαίνει από το Δεκέμβριο του 1995, κάθε φορά που έχουμε κάτι να πούμε.

Το προσπαθούμε με την συμπαράσταση των Δασκάλων μας.

- ✓ Τσιγγενοπούλου
Ευαγγελίας
- ✓ Χατζή Αναστασίας

Εκτύπωση
Γραφικές Τέχνες
ΒΑΓΟΥΡΔΗΣ MEDIA GROUP
Τηλ.: 23810 23242
email: vagourdi@otenet.gr



Α ΤΑΞΗ

ραία γράμματα, να βάζω τόνους.

Θέλω να μάθω την αλφα-βήτα.

Να πιάνω σωστά το μολύβι.

Να μάθω να ζωγραφίζω ωραία.

Να γνωρίσω καινούριους φίλους/καινούρια πρόσωπα.

Να γίνω καλύτερος στην μπάλα.

Να μάθω καινούριες λέξεις.

Να μάθω να μη χτυπάω.

Να μη βγαίνω έξω από τα κάγκελα του σχολείου γιατί είναι επικίνδυνο.

Να μάθω να διαβάζω.

Να μάθω να παίζω δίκαια.

Να σηκώνω το χέρι μου για να ζητήσω τον λόγο.

Να τηρώ το συμβόλαιο επικοινωνίας που έχουμε υπογράψει μέσα στην τάξη.

Οι μαθητές της Α τάξης:

Παναγιώτης Α.

Άρλι Α.

Γιώργος Β.

Ιορδάνης Γ.

Μάρκος Δ.

Άγγελος Θ.

Χριστίνα Κ.

Ειρήνη Κ.

Γρηγόρης – Άγγελος Λ.

Ελένη Μ.

Σερντιάνη Ν.

Άιλα Ν.

Μαρία Π.

Παναγιώτης Σ.

Λευτέρης Σ.

Δημήτρης Σ.

Έλενα Τ.

Τσακάλης Α.

Βασίλης Τ.

Μαρία - Κατερίνα Τ.

Κωνσταντίνος Χ.

Σάθθας Χ.

«Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο»

Στις 22 Σεπτεμβρίου ήταν η Παγκόσμια Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Αυτό σημαίνει ότι ειδικά αυτή την ημέρα οι άνθρωποι επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν ένα άλλο μέσο μεταφοράς, για να κάνουν τις δουλειές τους. Κάποια από αυτά τα μέσα είναι τα λεωφορεία, τα ποδήλατα, τα τρένα, το μετρό.

Γαλήνη Σ.

Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2000 καθιερώθηκε πανευρωπαϊκά να καθιερωθεί επίσημα η 22η Σεπτεμβρίου ως η Παγκόσμια Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.



μεγάλοι!
Χρύσα Χρ.

Η ημέρα χωρίς αυτοκίνητο ξεκίνησε στη Γαλλία το 1998 και καθιερώθηκε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2000.

Από τότε μέχρι και σήμερα στις 22 Σεπτεμβρίου προσπαθούμε στην Ευρώπη να μη χρησιμοποιούμε αυτοκίνητο -τουλάχιστον- εκείνη την ημέρα.

Εξάλλου, υπάρχουν τόσοι ωραίοι, οικονομικοί και οικολογικοί τρόποι για να κινούμαστε, όπως είναι το ποδήλατο, το λεωφορείο, το πατίνι και πολλά ακόμα!!!

Βασιλική Α.





Το Αλφαβητάρι της Φύσης

Απαγορεύεται να πετάμε σκουπίδια στη φύση!
Βοηθήστε το περιβάλλον!
Γεμίζω νερό και ποτίζω τα φυτά!
Διαμορφώνουμε υγιές περιβάλλον!
Ευχόμαστε να είναι πάντα καθαρό!
Ζώα, τα φροντίζουμε και τα αγαπάμε!
Ηρύπανση των υδάτων μας επηρεάζει!
Θα βοηθήσω τα ζώα που είναι υπό εξαφάνιση!
Ιαματικά νερά!
Καθαρό περιβάλλον για να ζουν τα ζώα!
Λατρεύω το δάσος να είναι καθαρό!
Μην πετάτε σκουπίδια στο δάσος!
Να μη μολύνετε το περιβάλλον!
Ξανά και ξανά όλοι μαζί!
Οργανώνουμε μία δράση για το περιβάλλον!
Πετάμε τα σκουπίδια μόνο στους κάδους!
Ρυάκια και ποτάμια παντού!
Συμμετέχουμε στην ανακύκλωση!
Τα σκουπίδια δεν επιτρέπεται να τα πετάμε κάτω!
Υιοθέτησα ένα σκυλάκι που βρήκα στο δάσος!
Φύση γεμάτη χρώματα!
Χωρίζουμε τα σκουπίδια στους κάδους!
Ψάξτε και σώστε τα ζώα!
Ωρα να καθαρίσουμε τη φύση για καλύτερη ζωή!

Οι μαθητές της Ε' τάξης





ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η 20η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως η παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Αυτό αποτέλεσε αφορμή για να ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν τη δική μας ψυχική υγεία σαν μαθητές και παιδιά.

Αρχικά μιλήσαμε για τα συναισθήματά μας. Τα γνωρίσαμε και εστιάσαμε σε δύο από αυτά. Την αγάπη και τον θυμό. Καταγράψαμε και ζωγραφίσαμε πράγματα που αγαπάμε πολύ. Επίσης συζήτησαμε για όλα αυτά που μας θυμάνουν και με ποιον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον θυμό μας.

Μερικές προτάσεις και για εσάς:

Όταν θυμώνω:

- Ζωγραφίζω και μένω μόνος

Έκτορας

- Ζωγραφίζω, ζητώ συγγνώμη και κάνω αγκαλιές.

Κέλλου

- Μιλάω στην κυρία μου ή κάνω βόλτα για να ηρεμήσω.

Ελισσαίος

- Παίζω μπάλα και συζητάω.

Γιάννης

- Πηγαίνω στο δωμάτιό μου και κλαίω.

Δέσποινα

- Κάνω γιόγκα, παίζω playstation και ζωγραφίζω.

Δημήτρης

- Παίζω με τους φίλους, τους γονείς και τον αδερφό μου.

Ελεονώρα

- Μένω μόνος, Συζητώ με κάποιον φίλο μου και μετράω ως το 10.

Λάζαρος

- Παίζω μπάλα

Ραφαήλ

- Παίζω με τα παιχνίδια μου, κάνω βόλτα με το ποδήλατό μου ή βλέπω τηλεόραση.

Ξανθίππη

- Ακούω μουσική και κάθομαι στο δωμάτιό μου.

Κωνσταντίνα

- Ζωγραφίζω στο αντιστρές τετράδιο που έχω.

Ειρήνη



Για να ελέγχουμε τον θυμό μας και στο σχολείο, κατασκευάσαμε το φανάρι του θυμού. Όταν θυμώνω σταματώ, πάω στην άκρη να σκεφτώ και αμέσως μετά συζητώ φαχνοντας μια ήρεμη λύση να βρω.





ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΠΑΝΤΟΥ

Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και της θεματικής για το περιβάλλον και την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, οι μαθητές του Δ' 2 γίναμε για λίγο συγγραφείς και εικονογράφοι!!!

Σκεφτήκαμε τη δική μας ιστορία με τίτλο «Το ταξίδι της σταγόνας» και στη συνέχεια τη γράψαμε και την εικονογραφήσαμε, αποτυπώνοντάς την στο δικό μας

προσωπικό μικρό βιβλίο!!!

Βάζοντας όλη μας τη φαντασία και ακολουθώντας πιστά τα στάδια δημιουργίας ενός βιβλίου, σαν μικροί εκδότες κατανοήσαμε την ανακύκλωση του νερού και δείχαμε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν υπάρχει όρεξη και δημιουργικότητα!!!

Άλλωστε το αποτέλεσμα «μιλάει» από μόνο του!!!

Γι' αυτό αν ποτέ κάποιο από τα βιβλία μας πέσει στα χέρια σας, μη διστάσετε να το διαβάσετε!!!

Είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα σας αποζημιώσει!!!

Δ2





Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2024 «Γλώσσες για την Ειρήνη»

Στις 26 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Ευρωπαϊκή Ημέρα

Γλωσσών με εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε πολλές χώρες και πόλεις της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης δίνουν μεγάλη σημασία στην προβολή της γλωσσικής πολυμορφίας των Ευρωπαίων και την ενθάρρυνση εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η 26η Σεπτεμβρίου είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε αυτό το γλωσσικό και πολιτισμικό πλούτο με παιχνίδια, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Τη φετινή χρονιά η μέρα ήταν αφιερωμένη στις "Γλώσσες για την Ειρήνη".

Οι γενικοί στόχοι της ημέρας είναι:

- να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών και της διαφοροποίησης των γλωσσών που μαθαίνονται με σκοπό την αύξηση της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικής κατανόησης.
- να προωθήσει την πλούσια γλωσσική και πολιτιστική ποικιλία της Ευ-

ρώπης:

- να ενθαρρύνει τη δια βίου εκμάθηση γλωσσών μέσα και έξω από το σχολείο.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας αυτής, **εμείς οι μαθητές και μαθήτριες των Ε' και ΣΤ' τάξεων** του σχολείου μας, υπό την καθοδήγηση

της καθηγήτριας των αγγλικών, κας Τζιώλα Μπέττης, ζωγραφίσαμε το σήμα της ειρήνης και γράψαμε σε πολλές γλώσσες τη λέξη «Ειρήνη». Εργαστήκαμε ατομικά και ομαδικά και φτιάχαμε το κάθε τμήμα από μια πολύχρωμη και γλωσσικά ποικιλόμορφη αφίσα για την τάξη μας. Στη συνέχεια, ακούσαμε και επεξεργαστήκαμε διάφορα γλωσσικά κουίζ, με θέμα την Ειρήνη.

Οι γλώσσες ανοίγουν νέους ορίζοντες. Ανοίγουν πόρτες σε νέους πολιτισμούς, διαφορετικές κουλτούρες και ορίζοντες. Με τις δραστηριότητες αυτές, πήραμε μια γεύση από διάφορες γλώσσες και πολιτισμούς τους οποίους μπορεί μετά την ενηλικίωσή μας να έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά.



Ο αθλητισμός κάς «διδάσκει» τον αλτρουισμό

Πριν από 12 χρόνια σε έναν Αγώνα Ανωμάλου Δρόμου, στην Ισπανία, συνέβη το παρακάτω περιστατικό. Ο Κενυάτης δρομέας Αμπέλ Μουτάι ήταν πολύ πιο μπροστά από τους άλλους διαγωνιζόμενους, αλλά, ξαφνικά, σταμάτησε λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό, επειδή μπερδεύτηκε με τις πινακίδες νομίζοντας ότι είχε τερματίσει πρώτος.

Μόλις ο Ισπανός δρομέας, Ιβάν Φερνάντεζ, που ερχόταν από πίσω του, κατάλαβε τι είχε συμβεί άρχισε να φωνάζει στον Κενυάτη, για να συνεχίσει να τρέχει και να νικήσει τον αγώνα. Όμως ο Μουτάι δεν ήξερε ισπανικά και δεν καταλάβαινε τι του έλεγε. Τότε ο Φερνάντεζ ώθησε τον Μουτάι στον τερματισμό και έτσι τερμάτισε πρώτος. Δεν σκέφτηκε ούτε λεπτό να τον προσπεράσει.

Όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Φερνάντεζ για ποιον λόγο το έκανε αυτό, ο Ιβάν απάντησε ότι πάνω από όλα πρέπει να είμαστε άνθρωποι, αλλά ο δημοσιογράφος επέμεινε στην ερώτηση λέγοντάς του πως θα μπορούσε να κερδίσει. Τότε ο Ισπανός του είπε πως αυτή η νίκη δεν θα είχε καμία αξία. Μέχρι και σήμερα ο Ιβάν Φερνάντεζ συζητιέται για την πράξη που έκανε.



Από τη συγγραφική ομάδα του Στ1

Ομαδική εργασία του Στ1 στα πλαίσια της 11ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού

Στα πλαίσια της 11ης Πανελλήνιας Ημέρας Αθλητισμού οι μαθητές του Στ1 συζητήσαμε για τα Ολυμπιακά Αθλήματα, δημιουργήσαμε αφίσες για ορισμένα από αυτά και σας τα παρουσιάζουμε!



Συμμετοχή του Στ1 σε διαγωνισμό

Υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού Μουσικής, το Στ1 μετακινήθηκε στην παιδική χαρά Σκύδρας, όπου και βιντεοσκόπησε videoclip για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό:

«Πανελλαδική Σχολική Σκυταλοδρομία - Τρέχω για το ΣΥΝ»



Μπορείτε να πα-
ρακολουθήσετε τη
συμμετοχή σκα-
νάροντας εδώ:



«ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ»



Δεκαετία του 60. Γυμναστικές επιδείξεις από το Δημοτικό Σχολείο Σκύδρας

Κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου γιορτάζεται η **Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών**, γνωστή επίσης ως **Διεθνής Ημέρα Εκπαιδευτικών**. Καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO.

Η **Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών** στοχεύει στο να επικεντρωθεί "στην εκτίμηση, την αξιολόγηση και τη βελτίωση όλων των εκπαιδευτικών του κόσμου" και να δώσει την ευκαιρία να εξετάσουν ζητήματα σχετικά με τους εκπαιδευτικούς και τη διδασκαλία.

Η Γ' τάξη του σχολείου μας, για να τιμήσει την ημέρα αυτή, έγραψε ένα άρθρο – αφιέρωμα, με αφορμή το μάθημα της Γλώσσας. Αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για τα σχολικά χρόνια των δικών μας συγγενών. Διαβάστε ενδιεκτικά παρακάτω κάποιες από τις ιδιαίτερες απαντήσεις που έδωσαν στις ερωτήσεις μας.

Πώς ήταν η τάξη σου; Τι είχατε μέσα στην τσάντα σας; Πώς ήταν το σχολείο σας;

Τι άλλες δραστηριότητες κάνατε;

Είχαμε πίνακα με κιμωλία σόμπα με ξύλα, στη τσάντα μελανοδοχείο με πένα και στην αυλή έναν μικρό κήπο στον οποίο φυτεύαμε ντομάτες και πιπεριές. **Αναστάσης - Συνέντευξη από τη Μαρία, γιαγιά του από το Μαυροβούνι.**

Τα βιβλία μας σε σύγκριση με τα τωρινά ήταν πιο μικρά και με λιγότερες εικόνες, ενώ στις σχολικές γιορτές μόνο απαγγέλαμε ποιήματα και τραγουδούσαμε εορταστικά τραγούδια. **Δήμητρα - Τραϊανή, μαμά / Αρσένι.**

Στην άκρη της αυλής είχαμε ένα σιντριβάνι όπου γινόταν χαμός, ενώ οι δάσκαλοι γενικά ήταν καλοί και πρόσχαροι. Ο δάσκαλος της Ε' όμως μας έβαζε τιμωρία στη γωνία και τραβούσε κανά αυτί. **Ηλιοστάλακτη - Μαρία, μαμά / Θεσσαλονίκη**

Τα θρανία μας ήταν κολλημένα με την καρέκλα, η τσάντα ήταν πάνινη, τα τετράδια τα ντύναμε με μια μπλε κόλλα και η αυλή μας ήταν στρωμένη με χαλίκι. **Αλεξάνδρα - Σάκης παππούς / Μαυροθούνι Φοίτησε στο Δημοτικό τη δεκαετία του 1960**

Τα θρανία μας έμοιαζαν με παγκάκια, είχαν και ένα ράφι για να βάζουμε τα πράγματά μας. **Χρήστος - Δέσποινα γιαγιά / Προφήτης Ηλίας**

Κάποια παιδιά φορούσαν ποδιές. **Μένη - Χρήστος μπαμπάς / Θεσσαλονίκη**

Κάναμε θεατρικά στις γιορτές και στο τέλος της χρονιάς. **Βασιλική - Ελένη ξαδέρφη**

Τα περισσότερα παιδιά δεν είχαν βιβλία. Υπήρχε ένα βιβλίο που λεγόταν «Απασα ύλη» και περιείχε όλα τα μαθήματα. Στο σχολείο πηγαίναμε από τη Δευτέρα έως το Σάββατο, από τις 8.30-13.30 και από τις 17.00- 19.00. **Γιάννης - Αμαλία προγιαγιά.**

Το σχολείο μας δεν είχε αυλή και διάλειμμα βγαίναμε στην ταράτσα! Ενας δάσκαλος μας έκανε όλα τα μαθήματα εκτός από τη γυμναστική. **Μιχαήλ Αγγελος - Μαρίκα μαμά**

Για κάθε μάθημα υπήρχε ένα βιβλίο σε ένα τεύχος, γι' αυτό ήταν παχύ. Κάθε τάξη είχε στην αυλή ένα παρτέρι

με λουλούδια για το οποίο ήταν υπεύθυνη για τη φροντίδα του. **Δημήτρης - Βασιλική γιαγιά, Σεβαστειανά. Φοίτησε στο Δημοτικό από το 1967-1972**

Η τάξη μας ήταν πολύ μικρή, ενώ στην τσάντα μας είχαμε μόνο βιβλία, τετράδια, ένα μολύβι και μια σιβήστρα. **Νίκος - Αναστασία μαμά.**

Η αυλή μας ήταν πολύ μεγάλη με μεγάλα δέντρα. **Σοφία, Ηλίας - Πωλίνα μαμά Πετριά.**

Το σχολείο ήταν μικρό, πέτρινο και είχε ορθογώνιο σχήμα. Η τάξη ήταν μεγάλη, γιατί ήμασταν 45 παιδιά. Είχε μια έδρα πάνω σ' ένα ξύλινο βάθρο. Επρεπε ο δάσκαλος να είναι πιο πάνω από τα παιδιά. Πάνω στην έδρα υπήρχε το μελανοδοχείο, η πένα, η βέργα κι ένα βάζο με λουλούδια. Στην αυλή είχαμε σχολικό ανθόκηπο με λουλούδια. Η περίφραξη ήταν με σύρμα. (προπάππους Μιχάλη).

Το σχολείο μας ήταν διώροφο, πέτρινο με τέσσερις μεγάλες τάξεις που είχαν μεγάλα παράθυρα και ξύλινη πάτωμα. Υπήρχε μια μεγάλη ξύλινη σκάλα για ν' ανεβαίνουμε στον πρώτο όροφο. Τα θρανία ήταν και αυτά ξύλινα. Ο πίνακας ήταν πράσινος και γράφαμε με κιμωλίες. Η αυλή μας ήταν τεράστια με πολλά δέντρα, κούνιες, βρύσες για νερό. Σε μια άκρη της αυλής ήταν οι τουαλέτες. (παππούς - γιαγιά 'Υριας). →



Τι φορούσατε στο σχολείο;

Τα κορίτσια φορούσαν μπλε ποδιά με λευκό γιλέκο. Τα αγόρια φορούσαν ένα καπέλο που είχε το σήμα της κουκουβάγιας, το οποίο συμβολίζει τη σοφία και τα γράμματα. (**παππούς – γιαγιά Σοφίας – Μιχαέλας**).

Με ποιο μεταφορικό μέσο πηγαίνατε στο σχολείο;

Στο σχολείο πηγαίναμε κάθε μέρα με τα πόδια. (**μαμά Μάριου**).

Ποια ήταν τα μαθήματά σας;

Τα μαθήματά μας στο σχολείο ήταν αριθμητική, ανάγνωση, Ιστορία, Πατριδογνωσία, Θρησκευτικά. (**γιαγιά Θωμά**).

Τα μαθήματα που μας έκανε ο δάσκαλος ήταν Γλώσσα, Μαθηματικά, Γυμναστική, Ιστορία, Γεωγραφία και Θρησκευτικά. Τότε δεν κάναμε Πληροφορική και Ξένες Γλώσσες. (**γιαγιά Θεόδωρου**).

Πηγαίνατε εκδρομές; Αν ναι, με ποιο μεταφορικό μέσο;

Ναι, πηγαίναμε εκδρομές με το λεωφορείο, όταν ήταν να πάμε κάπου μακριά. Όταν όμως πηγαίναμε κοντά π.χ. στο γήπεδο, πηγαίναμε με τα πόδια. (**Λαμπριανός**).

Πηγαίναμε πολλές εκδρομές! Κάποιες φορές περιπάτους και κάποιες άλλες ημερήσιες με λεωφορεία.



28 10-1965 Το Δημοτικό Σχολείο Σκύδρας παρελαύνει

(μαμά Μανώλη)

Με το λεωφορείο και το τρένο. (**μπαπάς Γιάννη**).

Κάνατε διαλειμματα; Και αν ναι, τι παιχνίδια παίζατε;

Κάναμε ένα μεγάλο διάλειμμα και τρία μικρά. Παίζαμε κυνηγητό, τζαμί και κρυφτό.

(Γιώργος Χ.)

Κάναμε 4 διαλειμματα. (**παππούς – γιαγιά Σοφίας**).



Κάναμε διαλειμματα και παίζαμε κρυφτό, κουτσό και κυνηγητό. Χαιρόμασταν πολύ.

(γιαγιά Ελένης).

Πώς ήταν οι δάσκαλοι / δασκάλες σας;

Οι δάσκαλοι ήταν αξιόλογοι, κατέβαλαν αρκετά μεγάλη προσπάθεια να μας διδάξουν όσα περισσότερα μπορούσαν και χωρίς όλα αυτά τα μέσα διδασκαλίας που υπάρχουν σήμερα. Τέλος, πιστεύω ότι ήταν αρκετά πιο αυστηροί και απόμακροι σε σχέση με τους σημερινούς. (**Μαρία – Βικτωρία**).

Ήταν αρκετά αυστηροί, έβαζαν τιμωρία τα παιδιά που δε διάβαζαν και συχνά τα έδερναν. (**παππούς – γιαγιά Σοφίας – Στεφανίας**).



Η Β' τάξη του Δημοτικού Σχολείου Σκύδρας



1η Οκτωβρίου, γιορτάζει ο παππούς και η γιαγιά!

Η 1η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στα αγαπημένα πρόσωπα όλων μας, τον παππού και τη γιαγιά, για να αποτίσει φόρο τιμής στους ανθρώπους που αγωνίζονται και βρίσκονται πάντα στο πλευρό των παιδιών τους.

Μέσα στην οικογένεια ο ρόλος του παππού και της γιαγιάς είναι πάρα πολύ **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ**.

Η σχέση των παππούδων και των γιαγιάδων με τα εγγόνια τους **ΜΟΝΑΔΙΚΗ**.

Η αγάπη **ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ**. Ανεκτίμητη αξία!

Βοηθούν, φροντίζουν, αγκαλιάζουν, προσέχουν, χαίρονται, συντροφεύουν, καμαρώνουν, προσφέρουν υποστήριξη και ασφάλεια, είναι πάντα εκεί, γίνονται παιδιά κοντά στα εγγόνια τους, αγαπούν και λατρεύουν χωρίς όρους...

Παππού και γιαγιά σ' αγαπώ πολύ γιατί

- ..πάμε στη λίμνη για βόλτα. **Θεοφανία Τσ.**
- ..είναι πολύ καλή και παιζουμε. **Σεβαστή Α.**
- ..κάνουμε μαζί βόλτες. **Βαγγέλης Κ.**
- ..με πάει βόλτες και μου δίνει γλυκά. **Αθηνά-Ασού Α.**
- ..πάμε μαζί στην παιδική χαρά. **Δέσποινα Χρ.**
- ..πάμε στο χωριό μαζί. **Βασιλική Ν.**
- ..μου κάνει γλυκά και πάμε βόλτα. **Ανδριάνα Κ.**
- ..βλέπουμε μαζί ταινίες και κάνουμε βόλτες. **Βασίλης Μ.**
- ..μαγειρεύει τέλεια και παίζουμε μαζί. **Χαράλαμπος Τ.**
- ..παίζουμε μαζί. **Ανδρομάχη Σ.**
- ..μαγειρεύουμε μαζί. **Ελισσάθετ**
- ..βλέπουμε τηλεπαιχνίδια και μας κάνει πατατούλες.

- ..με προσέχει και πάμε βόλτες. **Γεωργία Γ.**
- ..παίζουμε μαζί κρυφτό. **Κόνσταντιν Κ.**
- ..πάμε βόλτες. **Αλέξανδρος Γ.**



Πέτρος Μπ.

Με τον παππού και τη γιαγιά....



- Με τη γιαγιά μου τη Νίτσα και τον παππού μου τον Πάνο βγάζουμε βόλτα τον Ρόκι και τον ταΐζουμε. **Παναγιώτης Κ.**
- Εγώ με τη γιαγιά μου πάμε βόλτα. **Μάξιμος Σ.**
- Ο παππούς μου μας πηγαίνει στο κολυμβητήριο και η γιαγιά μας ετοιμάζει φαγητό. Ο παππούς, μας πηγαίνει βόλτες παντού, όπου θέλουμε και η γιαγιά φροντίζει τον Απόλλωνα. **Αναστασία Μπ.**

• Με τη γιαγιά παίζουμε χιονοπόλεμο. Με τον παππού μου κάνω βόλτες σε όλη τη Σκύδρα. **Μαρία -Θεοδώρα Γ.**

• Με τον παππού μου παίζουμε μπάλα. Με τη γιαγιά μου φτιάχνουμε το ποδήλατο μου. **Ιωάννης Κ.**

• Με τον παππού μου πηγαίνω βόλτες. Με τη γιαγιά μου παίζω. **Ευστρατία Α.**

• Με τον παππού μου τον Πέτρο κόβουμε αγγούρια. Η γιαγιά μου η Ελένη μένει πάνω από την παιδική χαρά. Με τον παππού μου τον Νικόλα φυτεύουμε πιπεριές. Η γιαγιά μου η Βάσω είναι δασκάλα. **Πέτρος Δ.**

• Με τη γιαγιά μου παίζουμε και κάνω ποδήλατο και παίζουμε με το σκυλί μου. **Μαρία Λουίζα Χ.**

• Με τη γιαγιά μου πάω στην παιδική χαρά, με τον παππού μου μαθαίνω μπάλα. **Ενρίκο Κ.**

• Εγώ ποτίζω τα λουλούδια της γιαγιάς. Ο παππούς είναι άφρωστος και εγώ του φέρνω τσάι. **Στεφανία Γ.**

• Με τους παππούδες μου παίζουμε τράπουλα και με τις γιαγιάδες μου ποτίζουμε τα λουλούδια. **Αγγελίνα Π.**

• Κάνω παρέα στον παππού μου. Με τις γιαγιάδες μου παίζουμε μαζί. **Βασίλης Χρ.**

• Με τον παππού μου τον Γιάννη και τη γιαγιά Σοφία, παίζουμε πολλά παιχνίδια. **Κοσμάς Κ.**

• Με τη γιαγιά μου ποτίζουμε τα λουλούδια. Με τον παππού μου ταΐζουμε τη Λυδία το σκυλί μας. **Μαρία Τ.**

• Με τον παππού τον Γιάννη βγάζουμε τον ROCKY βόλτα στο χωράφι. Με τη γιαγιά μου την Ολυμπία παίζουμε πολλά παιχνίδια. **Όλια Κ.**

• Εγώ με τον παππού μου παίζουμε παιχνίδια. Εγώ με τη γιαγιά μου φτιάχνουμε φαγητά. **Γιάννης Μ.**

B1, B2 τάξη

ΠΑΠΠΟΥ...ΠΑΓΙΑ...ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!



English Language School

Despina Theodoridou

P.Sahini 14,
58500 Skidra

2381082519
6936851751
elsdespina@gmail.com

iGet multimedia® store

Φιλίππου 13, Έδεσσα
Τ: 23810 27950, 7007008700

ΜΕΓ. Αλεξάνδρου 41, Σκύδρα
(εναντί Alpha Bank) Τ: 23810 88700

www.i-get.gr | info@i-get.gr
facebook.com/i/get.gr
@igetstore

Oiros Penteridis

Προφήτης Ηλίας - Δ. Σκύδρας
Τηλ. 2381082588 - Fax. 2381088120 Κιν. 6974088357
Σημείο Πώλησης: Μαυροβούνι
www.penteridiswines.gr info@penteridiswines.gr

ΒΙΒΛΙΑ - ΧΑΡΤΙΚΑ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
24ης Ιουλίου & Σαφραμπόλεως γωνία, Σκύδρα
Τηλ. 2381082441

le bistro
cafe bar

Σαφραμπόλεως 12, Σκύδρα Τ: 2381501153

ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΕΙΟ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΔΡΕΑΔΗ
... από το 1961

ΧΑΡΤΙΚΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ OFFSET
ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛ. & FAX. 23810.82348
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 2 ΣΚΥΔΡΑ
email: 71andrea@otenet.gr

Εργαστήρι Θεραπειών

Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία - Ειδική αγωγή

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΑΒΩΝΤΙΚΟ ΤΥΠΩΜΟΥΣ
ΛΑΒΩΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Γ. ΠΕΝΤΕΡΙΔΗΣ
Κιν. 6972442379

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2 ΣΚΥΔΡΑ
ΤΗΛ. (23810) 82588 - FAX (23810) 88120
e-mail: penterid@otenet.gr

ΤΥΛΙΧΤΟ

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ

Πλατεία Δημοκρατίας 4 ΤΗΛΕΦΩΝΑ 6987 088023 23810 81991

georgia
ΣΚΥΔΡΑ
ΚΕΝΤΡ.: ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΕΝΑΥΜΑΤΑ & ΕΣΩΡΟΥΧΑ
M. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 22 ΤΗΛ. 2381089540

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ:
ΔΑΒΑΚΗ 11 ΤΗΛ. 2381089431
ΝΕΑΝΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ:
ΔΑΒΑΚΗ 22 ΤΗΛ. 2381300558
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ:
ΔΑΒΑΚΗ 20 ΤΗΛ. 2381052418
ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ:
24ης ΙΟΥΛΙΟΥ & ΕΥ. ΠΟΝΤΟΥ ΤΗΛ. 2381503687
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ:
24ης ΙΟΥΛΙΟΥ & ΕΥ. ΠΟΝΤΟΥ ΤΗΛ. 2381503697

ΕДЕΣΣΑ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 6 ΤΗΛ. 2381051290
ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 26 ΤΗΛ. 2381503755

ΒΕΡΟΙΑ
ΤΣΟΥΠΕΛΗ 2 ΤΗΛ. 2331020116

Καφεκοπτείο ενδώντς
χονδρική | λιανική
μπαχαρικά
ροφήματα
βότανα
ηποί καρποί

Μενδώνης Ιωάννης Εθνική Αντιστοίχιος 36, Σκύδρα Τ/Φ 23815 82660 Κ. 6974 07986
E mendonis@gmail.com Καφεκοπτείο Μενδώνης

Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας

Πεντερίδου Έλσα
MA in Applied Linguistics

Ευζείνου Πόντου 19 ΣΚΥΔΡΑ
Τηλ. 23810 81012

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΦΗΣΤΑΡΙΑ

ΛΕΜΟΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ (προς Αριδαία) Τηλ.: 23810 81140
Κιν.: 6977335089

Mega EURONICS

ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ευξείνου Πόντου 19, Σκύδρα Έδεσσας - 58 500
Τ.: 23810 89934 - Φ.: 23810 89934
E-mail: kallipolitou@megaeuronics.gr

George Spiridis

A. Central: 14, 24 Ioulou Skidra 585 00 T. +30 2381082158
Branch: 1 Eleftherias Edessa 582 00 T. +30 23810 29700 10 29700

W. www.spiridisart.gr www.spiridisart.blogspot.gr
E. photoedessa@yahoo.com info@spiridisart.gr
F. studio spiridis art. photography

Giannakidis
shoes | bags | accessories

ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΡΤΟΣ - ΓΛΥΚΟ - ΠΑΓΩΤΟ

COURIER CENTER
we Deliver

Σκύδρα, Έδεσσα, Αριδαία

Κατάστημα Σκύδρας,
Μεγ. Αλεξάνδρου 41, 58500
<http://www.courier.gr>

T. 23810 82222
E. skydra@courier.gr

ink+ plus
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΙΔΩΝ Η/Υ

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΙ. ΜΑΡΙΑ
ΥΠΕΥΘ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΚΟΚΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - 6973204051

24ης Ιουλίου 26
Σκύδρα
kokalos_k@yahoo.gr

Τηλ.: 23810.89802
Fax: 23810.81331

PERPERIDIS travel
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

www.perperidis-travel.gr

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΑΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

ΣΚΥΔΡΑ 23810 82477

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ

**ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΖΑΝΤΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ**

Eθν. Αντιστάσεως 71 | Σκύδρα 58500
T 23810 82120 T/F 23810 82917 K 6932 440426
E info@polyxroniadis.eu & xarispalox@yahoo.gr
www.polyxroniadis.eu

**ΕΥ - Χ^η
Βούλα Χ^ηΒασιλειάδου**

**κουρτίνες - κουρτινόξυλα
χαλιά - λευκά ειδη
προϊκα μωρού**

T: 23810 82045 K: 6974753275
Αργυρουπόλεως 35
Σκύδρα www.efhi.gr email:sales@efhi.gr

Γκουνούλη Ασημίνα - Γκέσιου Μαρία

ΑΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ - ΠΥΡΟΣ

M. Αλεξάνδρου 31, Σκύδρα
Τηλ: 23810 81703, Fax: 23810 88973
Κιν: 6974 820391, e-mail: info@gounouli.gr

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τη φετινή χρονιά είχαμε τη χαρά ν τάξη μας να διοργανώσει τη γιορτή του σχολείου μας για την επέτειο από τα 84 χρόνια του «ΟΧΙ» που είπαν οι πρόγονοί μας το 1940.

Στη γιορτή μας αναφέραμε κάποια ιστορικά στοιχεία της περιόδου, είπαμε τραγούδια της εποχής και παρουσιάσαμε 3 θεατρικά έργα: «Για το μέτωπο», «Η Ελένη και η Σοφία πλέκουν για τον στρατό» και «Μικροί πήρωες για την ελευθερία».

